

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Στηρίζεται από το ΠΑΜΕ)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, αντιπρόσωπε στο 15ο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ,

1. Απευθυνόμαστε σε σένα που καθημερινά βιώνεις τη σκληρή πραγματικότητα στα νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, στις Προνοιακές Δομές, που ξέρεις καλύτερα από τον καθένα τι θα πει ξεζούμισμα του εργαζόμενου κι εντατικοποίηση της εργασίας, τι θα πει να αντιστοιχούν ένας υγειονομικός σε σαράντα ασθενείς και τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και για τη δική μας υγεία.

Απευθυνόμαστε σε σένα που γνωρίζεις καλύτερα απ' όλους, ότι τα μέτρα της κυβέρνησης στο χώρο της υγείας - πρόνοιας ενισχύουν και εδραιώνουν την εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Αυτό φανερώνουν οι διαρκείς μειώσεις στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό (24% το 2018), η αύξηση της χρηματοδότησης από τις εισφορές των εργαζομένων και οι απευθείας πληρωμές εξετάσεων και φαρμάκων από τους ασθενείς.

Ξέρεις από πρώτο χέρι, ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις και το κράτος που υπηρετούν, την ίδια στιγμή που απλόχερα δίνουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τους τραπεζίτες τζάμπα χρήμα, φοροαπαλλαγές την ίδια στιγμή περιορίζουν δραστικά τη χρηματοδότηση για τη λειτουργία, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των δημόσιων Μονάδων Υγείας και τις δωρεάν παροχές. εκχωρούν υπηρεσίες των νοσοκομείων στους ιδιώτες και στις ΜΚΟ.

«Η σταθεροποίηση και αναβάθμιση του ΕΣΥ» που ισχυρίζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτε άλλο, από την εξαθλίωση των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.



Εσύ καλύτερα απ' όλους, λοιπόν, γνωρίζεις, ότι το ΕΣΥ δεν καταρρέει όπως ισχυρίζονται οι άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις, αλλά μετασχηματίζεται μεθοδικά σε μια μεγάλη «επιχείρηση Α.Ε.», λειτουργεί επί της ουσίας ως επιχείρηση.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, τη ΝΔ και άλλα κόμματα γύρω από την υπόθεση της **Novartis**, αξιοποιείται για να συγκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια της καπιταλιστικής κρίσης, ώστε να ξεπλυθεί η αντιλαϊκή πολιτική, που στην Υγεία και την Πρόνοια εκφράζεται με το βάθεμα της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης, με την αύξηση των πληρωμών από τα λαϊκά στρώματα.

ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και οι δορυφόροι τους παίζουν παιχνίδι αποπροσανατολισμού όταν λένε, ότι η αιτία της κρίσης, των μνημονίων και των λαϊκών προβλημάτων είναι απλά και μόνο η διαφθορά και κάποιοι διεφθαρμένοι πολιτικοί και όχι ένα σύστημα, μια συνολική οικονομική και κοινωνική πολιτική, που έχουν στο DNA τους την ανταγωνιστικότητα και το κυνήγι του κέρδους.

Το μεγάλο σκάνδαλο είναι το γεγονός, ότι σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα το φάρμακο αντί να είναι δικαίωμα όλων αποτελεί ένα ακριβό εμπόρευμα.

Κοροϊδεύει η κυβέρνηση όταν λέει ότι τον Αύγουστο του 2018 βγαίνουμε από τα μνημόνια, ότι έρχεται για τους εργαζόμενους «φως στο τούνελ», αφού είναι γνωστό ότι έχουμε μνημόνια διαρκείας, σε βάθος δεκαετιών, μέσω του λεγόμενου Προγράμματος Σταθερότητας της ΕΕ.

Η όποια ανάπτυξη μπορεί να έρθει, θα είναι για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και σε κάθε περίπτωση πάνω στα συντρίμια των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων. Ούτε ένα μνημονικό μέτρο δεν προτίθενται να καταργήσουν.

2. Το συνδικαλιστικό κίνημα βρέθηκε απροετοίμαστο μπροστά στην καπιταλιστική κρίση και στην αντιλαϊκή λαίλαπα, ανίκανο να εμποδίσει αντιλαϊκά μέτρα.

Η βασική αιτία γι' αυτό βρίσκεται στο γεγονός ότι η συνδικαλιστικές ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και κάποιων μεγάλων ομοσπονδιών όπως της ΠΟΕΔΗΝ, χρόνια τώρα λειτουργούσαν ως το μακρύ χέρι των εκάστοτε κυβερνήσεων στο συνδικαλιστικό κίνημα, καλλιεργούσαν αυταπάτες στους εργαζόμενους ότι «η Ε.Ε. είναι μονόδρομος και κοινό σπίτι των λαών»(βλ. σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ).

Η ευθύνη βρίσκεται στις συνδικαλιστικές ηγεσίες του παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού που υιοθέτησαν για λογαριασμό του συνδικαλιστικού κινήματος τις θέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων. Στήριξαν την επιχειρηματική δράση στην υγεία καλλιεργώντας αυταπάτες πως μπορεί να συνυπάρξει η επιχειρηματική δραστηριότητα με το καθολικό δικαίωμα των ασθενών στη αποκλειστικά δωρεάν περίθαλψη υγεία.

Ευθύνη έχουν εκείνες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που μετέτρεψαν τα σωματεία και τις ομοσπονδίες σε ασανσέρ για να ανεβοκατεβαίνουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Ποιος δε θυμάται τα περίφημα συνθήματα «να φύγουν οι ΣαμαροΒενιζέλοι-να έρθει ο Τσίπρας» που ακούγονταν στους δρόμους και σ' αυτήν την αίθουσα στο προηγούμενο συνέδριο της Ομοσπονδίας?

Εδώ βρίσκεται λοιπόν η ουσία της κρίσης του συνδικαλιστικού κινήματος.

Κατά τη γνώμη μας σημαντικές ευθύνες έχει και η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ/ΔΗΣΥ, ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ). Και αυτό γιατί :

- Ήξερε η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ ότι στο πολυνομοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε (Γενάρης 2018) προωθούνταν διάταξη για την κατάργηση της απεργίας και όχι μόνο δεν έκανε τίποτα αλλά επί της ουσίας έκανε πλάτες στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αφού μαζί με τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ αρνήθηκε το αίτημα πολλών σωματείων του κλάδου να κηρύξει απεργία!!! Ειλικρινά αναρωτιόμαστε τι παιχνίδια παίχτηκαν?
- Ήξερε η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ ότι στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο καταργούνταν τα ΒΑΕ και δεν έκανε τίποτα.

- Ήξερε η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ στο πολυνομοσχέδιο καταργούνται η δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ (μονιμοποίηση συμβασιούχων) και δεν κήρυξε καν απεργία. **Η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ που όλο το προηγούμενο διάστημα είχε επιδοθεί σε κοκκορομαχίες με τον Πολάκη τώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή ήταν άφαντη, έκανε πλάτες στην κυβέρνηση του... Πολάκη!!**
- Η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ γνωρίζει ότι η ΑΔΕΔΥ(ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ/ΔΗΣΥ, ΣΥΡΙΖΑ) «τα μάζεψε» στο θέμα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και μέχρι στιγμής κρατάει «σιγή ιχθύος», δεν βρήκε μια κουβέντα να πει, να κάνει κριτική στην ΑΔΕΔΥ.
- Η κριτική μας λοιπόν στις επιλογές της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ γίνεται από τη σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομένων και με κριτήριο ότι οι όποιες αγωνιστικές πρωτοβουλίες πήρε δεν αμφισβητούσαν τον πυρήνα της αντιλαϊκής πολιτικής. Είναι γεγονός ότι επικεντρώθηκε σε μία αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση με τον Πολάκη και δεν θα είναι υπερβολή αν πούμε ότι αυτό αρκετές φορές έθιγε ακόμα και το κύρος της Ομοσπονδίας.

Θέλουμε μια Ομοσπονδία

- ✓ που θα έχει ως σημαία την ενότητα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ.
- ✓ που θα πρωτοστατεί στον αγώνα για «σταθερή, μόνιμη δουλειά για όλους» ενάντια στην υποστελέχωση και την επιχειρηματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, ενάντια στις απολύσεις συμβασιούχων που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
- ✓ που θα κάνει υπόθεση όλων των εργαζομένων το σύνθημα «θέλουμε ΒΑΕ, κοντά τα χέρια σας από το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας».
- ✓ που θα οργανώνει καθημερινά και ακούραστα την πάλη ενάντια στη φοροληστεία, τους πλειστηριασμούς των κατοικιών κ.α.
- ✓ που καθημερινά θα οργανώνει την πάλη στους τόπους δουλειάς, ώστε να βγει ο λαός στο προσκήνιο, να περάσει το εργατικό κίνημα στην αντεπίθεση. Να αποσπάσει αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της κρατικής αντιδραστικής «αξιολόγησης».
- ✓ που θα μπαίνει μπροστά στον αγώνα ώστε να αποτραπούν οι αντιλαϊκοί σχεδιασμοί κυβέρνησης - ΕΕ και επιχειρηματικών ομίλων. Ενάντια στο ΝΑΤΟ και στους άδικους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

3. Η **Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών (Α.Σ.Υ.)** είναι συνδυασμός που στηρίζεται από το **Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ)**. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τα σωματεία, τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές που συμπορεύονται μ' αυτό, πρωτοστάτησαν για να παρεμποδίσουν τα αντιλαϊκά μέτρα, να οργανωθεί η αντίσταση, οι αγώνες, η λαϊκή αντεπίθεση.

Καθιερώθηκε πλέον ως ατάκα στο στόμα των εργαζομένων ότι «αν δεν υπήρχε το ΠΑΜΕ φύλο δε θα κουνιόταν».

- Με τον αγώνα συμβασιούχων και μονίμων και την πρωτοπόρα δράση όλων εκείνων των σωματείων που έχουν τους συμβασιούχους πλήρη μέλη τους (όπως Ευαγγελισμός, ΠΑΓΝΗ κ.α.) καταφέραμε να αποτρέψουμε τις απολύσεις συμβασιούχων και ταυτόχρονα να παραταθούν οι συμβάσεις τους μέχρι το Δεκέμβρη του 2018. Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη.
- Στη λεγόμενη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είχε τη στήριξη της ΝΔ (μαζί ψήφισαν στη Βουλή την τροπολογία Γεροβασίλη), ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων στο χώρο της υγείας υλοποιώντας τις αποφάσεις των συνδικάτων, δεν συμμετείχε στη διαδικασία της αντιδραστικής «αξιολόγησης». **Για μας, για τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ δηλώνουμε πως θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε «η απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία της αξιολόγησης, σ'όλα τα επίπεδα να συνεχιστεί και για το 2018».**

4. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, παραγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων, για μία φιλολαϊκή ανάπτυξη. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν καθολική κάλυψη των αναγκών τους, να έχουν όλοι αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση. Υπάρχει τεράστιος συσσωρευμένος πλούτος, αυτός είναι συγκεντρωμένος σε μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων. Η βρίσκεται σε ένα κίνημα που παλεύει δυναμώσει ο ενιαίος αγώνας, η συμμαχία εργατοϋπάλληλων, φτωχών αγροτών, μικροεπαγγελματιών, γυναικών, κάθε νέου και νέας, ώστε μαζί να εμποδίσουμε, να τους σταματήσουμε, να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική, μνημόνια και αφεντικά.



όμως
λύση
για να

όλοι

Αυτή είναι η γραμμή πάλης του ΠΑΜΕ κι αυτό το κίνημα είναι που έχουμε ανάγκη σήμερα!!!

Μόνο το ΠΑΜΕ έχει αυτόν τον προσανατολισμό, αυτή τη γραμμή πάλης. Πάνω σ'αυτό επιδιώκουμε την ενότητα όλων των εργαζομένων, όλων των λαϊκών στρωμάτων, τη δημιουργία προϋποθέσεων για να περάσουμε γρήγορα στη **λαϊκή αντεπίθεση.**

Εδώ βρίσκεται η ελπίδα και η προοπτική

ΨΗΦΙΣΕ – ΣΤΗΡΙΞΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ